

Voorschot op geluk

Laten we het gangbare laten voor wat het is:
een kaal geplukte teddybeer
die zwijgend naast het kussen ligt.

Laten we, het glas in de hand,
van de denker een dichter maken,
doen alsof de aarde een zevende hemel is,
vrijheid een ver geschenk.

Laten we twijfels van elkaars lippen lurken,
geloven in de zachte leugens
van de kunst, het boek dat spreekt,
de feniks, de kat, het kind,
in het geduld van water.

Voordat we terloops de weg verliezen,
onze monden struikelen in de taal.